

Gratis naar de (wereld)film

Op **woensdag 3 april '19** kan je in cultuurcentrum 't Schaliken (Herentals) gaan kijken naar de wereldfilm *Les bienheureux*. De film begint om **20.00 uur** en de toegang is **gratis** (reserveren is niet nodig).

De vertoning maakt deel uit van **Ciné Horizon**, een project van de provincie Antwerpen en MOOOV. Dit project geeft gemeenten de kans om films uit de hele wereld voor te stellen aan hun inwoners. De stad en de derdewereldraad brengen dit jaar vier zulke films naar Herentals, telkens in samenwerking met een andere Herentalse organisaties. Voor *Les bienheureux* kunnen ze rekenen op de steun van HIK Volwassenenonderwijs (Campus Herentals DTL).

Het verhaal

Het verhaal speelt zich af in Algiers in 2008, twintig jaar na het begin van de burgeroorlog. Het rijke koppel Amel en Samir gaat uit eten om hun huwelijksverjaardag te vieren. Ze delen niet langer dezelfde ideeën en verzeilen al snel in een moeilijk gesprek. Amel ziet geen toekomst meer voor haar land en wil dat hun zoon in Europa gaat studeren. Samir wil dat niet. Intussen zwerft hun zoon met zijn vrienden rond in de straten van de hoofdstad.



Ciné Horizon presenteert
film Les Bienheureux

cc 't Schaliken
Woensdag 3 april
20 uur
Gratis inkom